



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**CHRISTINA REUVERS**

Echtgenoot van  
**BERNARDUS DUNHOF,**

Lid der Derde Orde van den H. Franciscus,  
geboren te Ambt-Hardenberg 14 Januari  
1865, voorzien van de H.H. Sacramenten  
der stervenden, overleden te Losser 20  
November 1935 en 23 Nov. begraven op  
het R K. Kerkhof aldaar.

Ik heb ellendige dagen en droevige nachten  
doorgebracht; ik zag naar den bijstand der  
mensen, maar er was niemand, die mij  
helpen kon. God echter, wien ik zocht,  
heeft mij uit mijne benauwdheden verlost,  
en een eeuwige rust is mij beter dan een  
blijvende ziekelijkheid. Gezegend zij God,  
de God van alle vertroosting, die ons in al  
onze verdrukking vertroost.

Dierbare echtgenoot! Stel uw vertrouwen  
op God, Hij is voor u bezorgd.

Geliefde kinderen! Vreest God, eert uwen  
vader alle dagen uws levens, bidt voor mij,  
en weent niet, eens toch zullen wij ons  
verheugen in een zalig wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

H. Franciscus bid voor haar.

**ONZE VADER - WEES GEGROET.**

Dat zij ruste in vrede

---

J. F. ter Schure, R. K. Koster, Losser.