

In dankbare herinnering aan

Gerard Reuvers

* 4 oktober 1958

† 16 april 2001

Gerard was de jongste uit een groot gezin. Als Benjamin was hij de lieveling van alle broers en zussen.

Muziek was zijn grote passie. Tijdens zijn eerste vakantiebaantje raakten zijn vingers bekneld en was hij bang dat hij nooit meer klarinet kon spelen. Met veel doorzettingsvermogen is het hem wel gelukt en heeft hij jaren muziek gemaakt.

Zijn studie verliep moeiteloos. Door zijn interesse in computers heeft hij daarvan zijn beroep gemaakt. Ondanks zijn succes in zijn werk en later een eigen zaak, bleef hij altijd bescheiden.

Zijn kinderen Tim, Lian en Stef waren alles voor hem en hij leefde voor zijn gezin. Vrijheid voelde hij tijdens het autorijden, maar vooral op zijn motor genoot hij. Veel verdriet had Gerard door het overlijden van zijn zus Dinie en van Pa.

Gerard, wil je goed op ons kereltje passen?
In gedachten blijf je altijd bij ons, maar voor iedereen blijft de vraag: "Waarom?"

Voor uw bliken van medeleven betoond na het plotseling overlijden van Gerard zeggen wij u hartelijk dank.

Elly, Tim, Lian, Stef

De droom, die geen bedrog is.

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
Een spoor van stappen, twee aan twee,
ik liep aan 's Heeren hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop.
In tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
Daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar voeten staan....

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch?"
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad...

De Heer keek toen vol liefd' mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."