



In dankbare herinnering aan

Hendrikus Andreas Reuvers

weduwnaar van

Rika Johanna Aleida Marie
Reuvers - Tijthof

Vader werd geboren te Enschede op 23 december 1904. Hij overleed, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, in het verpleeghuis "Bruggerbosch" in Enschede op 5 juni 1996.

Na de Uitvaartdienst in de Jacobuskerk op maandag 10 juni 1996 vond aansluitend de begrafenis plaats op de Westerbegraafplaats te Enschede.

"Als je iets werkelijk wilt, dan kun je het ook", deze uitspraak zegt veel over vaders geweldige wilskracht.

Geboren en getogen in het Enschede van begin deze eeuw, vertelde hij vaak over zijn jeugd aan de Richtersweg en de Beltstraat. Later verhuisde de familie naar de Lipperkerkstraat, waar vader meewerkte in het aannemersbedrijf.

Graag had vader rechten willen studeren maar de omstandigheden van toen lieten dit niet toe. Toch bleven vele aspecten van de wetgeving hem zijn leven lang met plezier bezighouden. In plaats van studeren volgde een leertijd bij andere aannemers en in het familiebedrijf.

Vader kwam erg onder de indruk terug van zijn reis naar Rome in 1929. De daaropvolgende economische crisis en de oorlogsjaren leidden ertoe, telkens opnieuw te moeten beginnen. Hard werken en doorzetten kenmerkten deze tijd voor hem. Met veel inzet en vakkennis bleef vader tot 1963 in de bouw actief, ook voor de Nederlandse Spoorwegen.

Met de verhuizing naar de Kneedweg kwam er meer rust en tijd voor hobbies: het zorgzame onderhoud van eigen huis of het nauwkeurig bewerken van antieke meubels.

Vader genoot van een praatje, bijv. aan het hek van de voortuin. Hij was er trots op, ondanks zijn hoge leeftijd, samen met moeder naar Canada te kunnen reizen om zijn zoon te bezoeken.

Met het overlijden van moeder vorig jaar, begon voor vader een zeer eenzame tijd. De laatste 2 maanden voor zijn overlijden verbleef vader in het verpleeghuis "Bruggerbosch".

"Wer heimkehrt zum Herrn bleibt in Gemeinschaft der Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen". Vaders sterke geloof is ons een houvast en voorbeeld.

Dankbaar voor zijn grote zorg voor zijn familie bidden wij voor vader. Moge hij delen in Gods goedheid en liefde.

Onze Vader

Wees Gegroet

Moge hij rusten in vrede

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, bid voor ons allen.