

In dankbare herinnering aan

Johanna Bernarda Maria Takkenberg-Reuvers

weduwe van
Theodorus Petrus Jacobus Takkenberg

Geboren op 20 september 1914 te Enschede, na een
kortstondig ziekbed overleden op 24 oktober 1995,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Op 28 oktober 1995, na een gezongen Ultvaart,
hebben we haar begeleid op haar laatste gang naar
het crematorium te Usselo.

Met dit sterven is een zorgzame moeder en lieve oma
van ons heengegaan. Bescheidenheid sierde moeder
die met toewijding en opoffering haar taken binnen het
gezin vervulde.

Spaarzaamheid was een deugd van haar.

Moeder was godsdienstig, hield van het geloof.

Dat was haar diepe kracht.

Ook in praktische zin was zij bij de kerk betrokken,
waarbij zingen haar lust en haar leven was.

Het zingen gaf haar veel voldoening.

Haar man, van wie ze enkele jaren geleden afscheid
moest nemen, en haar kinderen bleef ze altijd
steunen.

Het wonen op 't Achtervoort beviel haar goed.
Ze mocht er graag verblijven en had er gezellige
contacten met haar medebewoners.

Goede God, U wist dat haar lichaam op was en dat ze
niet meer kon.

Het is goed zo.

Lieve moeder en oma, we zullen niet vergeten wat jij
en vader voor ons hebben gedaan.

We gunnen jou, met vader, de eeuwige vrede en rust
die alleen God geven kan.

Voor Uw medeleven, belangstelling en deelneming
danken wij u hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen Takkenberg.