



Wil in uw gebeden gedenken

LENA REUVERS

Zij werd geboren 15 september 1896 en overleed, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, 25 juni 1970 in het ziekenhuis te Enschede. Haar lichaam werd begraven op het r.k. kerkhof te Losser 27 juni 1970 en verwacht aldaar de opstanding op de jongste dag.

De laatste 20 jaar van haar leven verbleef zij in het Bernardusgesticht te Losser, waar ze bekend stond als een vrome en godsdienstige vrouw. De H. Schrift zegt van zo'n vrouw: „Een sterke vrouw, wie kan haar vinden” ?

Heeft Christus ook niet gezegd: „Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”. Zij was zo'n kind van God, omdat ze altijd blij en opgeruimd was en aan allen iets van die blijheid en vrede meegaf.

Daarom was de dood voor haar geen deur die achter haar dicht zou slaan, maar de poort die zich voor haar zou openen en toegang geven tot het Land van onvergankelijke vreugde en vrede.

Genadige Heer Jezus, geef de ziel van Uw trouwe dienaress Lena het loon van haar deugdzzaam leven en dat het eeuwige Licht haar ziel verblijde.

Onze Vader - Wees gegroet
