



Dankbare herinnering aan
**MARIA ALEIDA JOSEPHINA
REUVERS**

Zij werd geboren te Enschede op
2 maart 1906.

Samen met andere bewoners van het
Dr.Ariënstehuis ontving zij het sakra-
ment van de zieken.

10 December 1982 is zij te Enschede
in de Vrede van Christus overleden.

We zijn getroffen door het toch nog
plotselinge overlijden van onze goede
zus, schoonzus en tante.

Zij was een zeer arbeidzame vrouw,
die naast haar werk niet alleen haar
moeder tot het einde toe verzorgde,
maar ook altijd voor anderen heeft
klaar gestaan.

Dankbaar was zij, dat zij een groot
aantal jaren in het gezin van haar zus
werd opgenomen.

Haar laatste levensjaren bracht zij
door in het Dr.Ariënstehuis, vanwaar
zij bleef meeleven met al haar familie-
leden en waar men haar waardeerde
om haar tevreden en blijmoedig ka-
rakter. Ondanks het feit, dat haar hele
leven getekend is geweest door vele
ziekten en tegenslagen.

Zonder zichzelf te beklagen droeg
zij haar kruis vanuit haar rotsvast ge-
loof, dat voortdurend kracht zocht in
de H.Eucharistie en in haar liefde voor
Maria, de Moeder van God.

Wij mogen ons daarom getroost weten
door dat zelfde geloof, daar, waar zij
met Christus ook háár kruisweg is ge-
gaan, zij nu ook mét Hem de vreugde
mag smaken van de eeuwige
Paasmorgen.

Tante Rie, rust in vrede!

Voor Uw blijken van meeleven en
deelneming danken wij U hartelijk.

De familie.