



Loek ter Stege (Oude Stegge)-Reuwer

Zij werd geboren 29 maart 1927 te Arnhem.

Zij overleed 30 mei 1998 te Oldenzaal
op de leeftijd van 71 jaar.

Na haar uitvaart in de Plechelmusbasiliek
te Oldenzaal, vond de crematie plaats
te Usselo, 4 juni 1998.

Zij was een vrouw, die er altijd was voor iedereen. Bij haar kon je jouw verhaal kwijt. Een luis-terend oor, zodat je opgelucht weer verder kon. Zij was dan ook een geziene vrouw, een zoete inval, bij wie het goed toeven was, van wie veel vriendschap uitging.

Zij heeft best een moeilijk leven gehad, maar desondanks was zij eigenlijk een heel opgewekte vrouw en ontzettend gezellig.

Als "Loeki" er bij was, werd de sfeer veel leuker. De nieuwste mopjes kreeg je te horen, maar haar eigen problemen of verdriet hield ze voor zichzelf. Dan was ze iemand met een grote zelfbeheersing. Misschien dat deze houding haar ook parten speelde, toen zij de laatste jaren onder pijnen gebukt ging en bang was om in benauwdheid alleen te zijn.

Haar sterven ging zo snel en plotseling. Maar het is goed dat haar een verdere lijdensweg bespaard is gebleven. We blijven haar gedenken als een edel en fijn mens, die altijd licht zag en positief dacht.

Een vrouw van vrede, dat was haar levensbestemming. Dat zij moge rusten in vrede en wonen in eeuwig licht.