

*Gedenk in Uw Eucharistieviering en
gebeden*

HERMANNES GERHARDUS

VAN HET REVE

geboren te Enschede 29 juni 1930,

echtgenoot van

Christina Jozephina Bult.

*Overleden te Enschede, voorzien van
de H. Sakramenten op 15 december
1976 en begraven op het r.k. kerkhof
aldaar.*

*Voor Uw bliken van meeleven, onder-
vonden na het zo plotseling overlijden
van mijn lieve man en onze zorgzome
pappie, betuigen wij U onze oprechte
dank.*

Fam. van het Reve

Enschede, 20 december 1976

Olieslagweg 68

Gelukkig de mens die zo leeft, dat hij
altijd bereid is om te sterven.

Herman leefde gelukkig met zijn dier-
bare Stenie en zijn jonge gezin: voor
hen had hij alles over. Hij koos in zijn
leven niet de gemakkelijkste weg.
Hij was nooit sentimenteel, maar bleef
opgeruimd en blijmoedig.

Hij woekerde met de talenten, die hij
ontvangen had en was zeer verheugd
met zijn werkkring.

Hij putte de kracht voor zijn leven in
een overtuigd geloof, dat schonk hem
die blijde innerlijke vrede.

Velen werden verrast door zijn plotse-
linge heengaan - zijn echtgenote, kin-
deren, familieleden en vele vrienden,
maar zelf was hij klaar om elk moment
van zijn leven aan zijn Schepper terug
te geven.

Wij zullen hem vol dankbaarheid blij-
ven gedenken, zijn voorbeeld zal ons
sterken, wij vertrouwen dat God zijn
dienaar Herman zal opnemen in het
Hemels Vaderhuis.

Hij ruste in vrede.