



In dankbaarheid denken wij terug aan

## **Annie Klein Tank - Revehorst**

weduwe van

**BERNARD KLEIN TANK**

Moeder werd op vrijdag 25 februari 1921 te Ulfst geboren. De sakramenten van de zieken heeft zij op zaterdag 29 augustus 1992 te Amsterdam ontvangen.

Op 2 november 1992 is zij in het Koningin Beatrixziekenhuis te Winterswijk overleden. Wij namen afscheid van moeder op 5 november in de parochiekerk van de H. Maria Moeder Gods te Groenlo, waarna wij haar op het R.K. kerkhof aldaar ter ruste hebben gelegd.

Wij nemen nu toch plotseling afscheid van moeder. Met goede moed reisde zij naar het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam, waar zij hoopte beter te worden. Alles liep echter anders dan zij stilletjes verwachtte. Zij was echter blij, dot zij de laatste maanden van haar leven in haar eigen verouwerde omgeving kan doorbrengen.

Tijdens haar leven met vader en kinderen en later ook met de kleinkinderen zorgde zij altijd weer voor een fijne sfeer in huis en toonde zij een grote offergezindheid. Zij vroeg weinig voor zichzelf en gaf veel aan anderen. Zij was tevreden als zij anderen gelukkig zag.

Zij nam het leven zoals het zich aandiende.

Lieve moeder, allerliefste oma, wij zijn je veel dank verschuldigd. Wij zullen je missen.

Wij gunnen je de rust. Geniet nu maar somen met vader in Gods eeuwige heerlijkheid.

Rust zacht.

Wij danken U hartelijk voor uw meelevens bij het overlijden van onze lieve moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen.

*God zal je ontvangen,  
door waar je geen pijn maar kracht ontvangt;  
want Hij heeft alles weggenomen  
wat tussen jou en Hem wilde komen.*