

JEZUS + MARIA + JOSEPH

In uwe gebeden en H. Misoffer wordt aanbevolen
de Ziel van Zaliger

Johannes Hubertus Reynders,

Echtgenoot van

Maria Catharina de Rechteren v. Hemert.

Geboren te Bunde, 7 Augustus 1888, in de Heer
overleden te Valkenburg, 20 September 1949, voor-
zien van het H. Oliesel.

„Roem niet op de dag van morgen, want gij
weet niet wat de dag van morgen u brengen zal.”
Deze woorden uit het Boek der Wijsheid zijn zon-
der twijfel van toepassing op de overledene, wiens
plotseling afsterven door eenieder betreurd wordt.

Gisteren nog zagen wij hem in volle leven en
gezondheid en nu . . . uit dit leven weggerukt.

Gelukkig de mens, die zo leeft, dat hij altijd
bereid is om te sterven.

De overledene was een liefdevolle echtgenoot
en een zorgzame vader, een voorbeeld van geloof
en eenvoud, een goede mens geacht door iedereen,
maar vooral door zijn collega's in het onderwijs.

Deze eigenschappen maakten hem bijzonder ge-
schikt om de kleintjes van de 1e klas te onderwijzen
en ze voor te bereiden op de 1e H. Communie.
Onze Lieve Heer heeft hem opgeroepen onmid-
dellijk na schooltijd, na zijn laatste les, nog omgeven
op weg naar huis door „zijn kleintjes.” Zij waren
biddend om hem heen geknield toen de priester
het H. Oliesel toediende. Meester Reynders stierf
omgeven door zijn biddende onschuldige kinderen!

Met vertrouwen mag de Kerk bij zijn begrafenis
zingen: In paradisum deducant te Angeli . . .
De Engelen zullen u binnenleiden in het paradijs.

Mijne dierbare echtgenote, kinderen, klein-
kinderen, familie en vrienden gedenkt mij in uwe
gebeden. Tot weerziens in de hemel.

Druk Crolla Valkenburg (L.)

1e Valkenb. begrafenisondern. H. v. Ogtrop.