

Ter nagedachtenis aan

JOHANNES MARINUS VAN RHEE

weduwnaar van

Hendrika Gerritdina Maatkamp

Hij werd 7 mei 1903 geboren te Nijverdal. Voorzien van de sacramenten der zieken is hij overleden in het streekziekenhuis Twenteborg te Almelo op 4 juni 1990. Wij hebben hem begraven op het R.K. Kerkhof te Nijverdal op 8 juni.

Zijn wens is in vervulling gegaan. Hij heeft zijn hele leven mogen blijven wonen op de Smidsweg. 87 Jaar is hij geworden. En heel lang bleef hij rondfietsen en tot het einde toe was hij goed van geest. Toch was het niet altijd even gemakkelijk. Hij was moeilijk voor zichzelf en daardoor soms ook moeilijk voor anderen. Een hard werker, die dacht dat hij onmisbaar was. Dag en nacht was hij bezig als voorwerker op de ververij in de fabriek. Zijn vrouw ving hem in die jaren ontzettend goed op. Voorop in zijn leven stond zijn geloof, dat hij vaak meer ervaarde als een heilige plicht, dan als een steun. Maar die steun vond hij weer wel bij Maria, waarvoor hij een grote verering had. Iedere morgen ging hij naar de vroegmis. De gelovige

opvoeding van zijn kinderen was hem een blijvende zorg. Daar bleef hij op hameren. Maar daarnaast leerde hij hen ook te delen. Dat bracht hij dan ook zelf in de praktijk. Regelmatig werd er een half pond koffie aan de kinderen rondgedeeld, maar ook anderen profiteerden van zijn drang om te geven en te delen. Hij heeft verschrikkelijk veel verdriet gehad van het overlijden van zijn vrouw. En zijn sterven ervaart hij als een verenigd worden met zijn vrouw. Met dank voor alles wat er voor hem gedaan is de afgelopen jaren door zijn kinderen en alle anderen.

Zijn boodschap aan ons is: „hoort mensen broeders, blijft waakzaam en blijft bidden”. Wij zijn blij, dat hij zijn rust, die hij hier niet kon vinden, nu gevonden heeft. Dat hij nu weer samen is met zijn vrouw. En wij geloven, dat hij boven in de hemel een voerspraak voor ons, zijn kinderen en kleinkinderen, zal zijn.

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader, betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. van Rhee