

In dankbare herinnering aan
Wilhelmus Joseph Richters

echtgenoot van
Euphemia Gezina Hulsmeyer

Hij werd geboren te Glanerbrug op 9 juli 1917 en overleed op 11 augustus 1991 te Oldenzaal. Na een Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 15 augustus d.o.v. hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats, aldaar.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

*E.G. Richters-Hulsmeyer
Kinderen en kleinkinderen*

Op 11 augustus j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van pa.

Hij was een zorgzame echtgenoot, vader en opa, vol interesse en enthousiasme voor al ons doen en laten.

Pa genoot van het leven.

Zo gaven omgang met anderen, het spelen met zijn kleinkinderen, het zingen in het kerkkoor en zijn werk hem veel plezier en voldoening tot en met de laatste dag.

Hij was een trotse man die ons nooit met zijn problemen wilde belasten.

Zo heeft hij zijn ziekte zelf gedragen.

Hij bleef opgewekt en optimistisch en gericht op de toekomst.

Zijn geloofsbeleving was voor hem een grote steun.

In voorspoed en tegenslag heeft pa ons laten zien hoe je door werken en vechten je recht moet proberen te krijgen zonder anderen te kort te doen.

Wij zijn dankbaar voor zijn voorbeeld en willen proberen hem hierin te volgen.