

Een dankbare herinnering aan

### FRANS RIDDERHOF

Frans werd geboren in Enschede op 27 augustus 1952. Op zaterdag 30 april 1983 is hij overleden. We hebben hem vanuit de St.Jozefkerk te Enschede begraven op 't r.k.kerkhof op 3 mei.

Vaak staan wij voor raadselen in het leven. — FRANS, die leed aan een spierdystrofie, heeft innerlijk geworsteld met zijn handicap.

Dolgelukkig in het gezin, worstelde hij met de vraag van het lijden en het onrecht wat mensen elkaar kunnen aandoen. — Hij uitte zich moeilijk en verwerkte veel voor zichzelf.

Toch genoot hij van de fijne dingen in huis: van de bloemen, van de reizen en wandeltochten die met hem gemaakt werden.

Hij doorzag wat wel of niet gemeend was en had daarom duidelijk voorkeuren.

Het was voor hem een hele slag toen zijn wat oudere broer Frits stierf.

Zij waren twee gezworen kameraden en FRANS genoot van de spontaniteit van zijn broer Frits.

De laatste weken voelde FRANS het einde van zijn leven naderen.

Zijn spreken werd minder en in wát hij zei kon je merken dat hij met de dood bezig was.

FRANS heeft gestreden met de dood, want hij was aan het leven verknocht; hij leefde op kleine schaal, maar hij was innig betrokken bij wat 't geheim van het leven uitmaakt.

Lieve vader en moeder: jullie hebben je voor mij opgeofferd en je veel ontzegd; het is ook door jullie dat ik zo lang nog heb kunnen leven.

Dinie, Marinus en Mark; Jos, Ellie en Maikel, bedankt voor jullie zorg en gezelligheid.

---

Voor de blijken van vriendschap in z'n leven en belangstelling na zijn overlijden danken wij U hartelijk.

Familie Ridderhof