

Om in ons hart te bewaren

**Hermanus Bernardus
Olde Riekerink
Herman van "de Schal"**

Pa werd geboren op 28 augustus 1919
in Achterberg (Gemeente Gildehaus),
midden in de prachtige natuur van
't Lutterzand.

Hier groeide hij op en leerde te genieten van al het prachtigs, dat de natuur te bieden had. Je moet 's morgens als de zon opkomt al in 't veld zijn, zei hij. Dan kun je 't meest genieten van het duikelen van de kievit en het jodelen van de wulpen. Een man met liefde voor de natuur.

Hij had een hart van goud en straalde dat ook uit naar zijn omgeving. Niet met zoveel woorden, maar gewoon door de eenvoud en warmte van zijn persoonlijkheid. Deze liefde gaf hij ook aan ons Ma, Tiny Meijer, van wie hij zielsveel hield. Op 9 november 1950 gaven ze elkaar het ja-woord.

Op dat moment begon voor hen een nieuwe episode in hun leven met veel ups en downs. Hun motto was: Klaag niet, maar accepteer het leven zoals het komt. En heb een rotsvast vertrouwen en geloof.

Pa maakte een moeilijke periode door, toen Ma na een lang ziekbed kwam te overlijden op 5 augustus 1986. Geleidelijk moest hij toen zijn leven zonder haar, gestalte geven, maar gelukkig konden zijn kinderen en kleinkinderen hem daarbij tot steun zijn. Zelf heeft Pa ook meerdere keren moeten vechten om na een hersen- of hartinfarct terug te komen.

Door zich te schikken in zijn lot en een positieve instelling lukte dit ook. Alleen de laatste keer werd hem onnodig lijden bespaard en mocht hij vredig inslapen op 6 februari 2004. Pa groette altijd met "Good Goan" en met deze woorden nemen wij afscheid van hem.

We danken U hartelijk voor Uw blijk van medeleven.

Fam. Olde Riekerink