



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JOHANNES OLDE RIEKERINK

Echtgenoot van

JOHANNA MARIA MEIJERINK,

geboren te Beuningen 2 April 1868, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Losser 28 Augustus 1938 en 30 Augustus begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

De hand, die mij slaat is zwaarder dan mijn gezucht; och, of ik God wist te vinden en tot Zijn troon konde komen. Job. XXIII.

Hij heeft mij beproefd, gelijk het goud in het vuur beproefd wordt. Job. XXIII.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven. Van nu af zullen zij rusten van hunne moeiten; want hunne werken volgen hen. Apoc. 14, 13.

Beter dan eene blijvende ziekelijkheid is de eeuwige rust; mijn leven is geëindigd in smarten; mijn hulpelooze kwaal wilde niet genezen, maar zooals het den Heer heeft behaagd is het geschied.

Dierbare echtgenoote en kinderen: helpt mij met uwe gebeden tot God.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

ONZE VADER - WEES GEGROET,

R I P.

F. J. ter Schure, R. K. Koster, Losser.