



Bid voor de ziel van Zaliger  
**Antonia Hendrika te Riele**

Echtgenote van Gerhardus Johannes Bourgonje  
Geb. te Deventer 3 Okt. 1896, gesterkt door  
de H. Sacramenten der zieken, overleden in  
het Sophia ziekenhuis te Zwolle 20 mei 1964  
en begraven 23 mei d.a.v. op het R.K. Kerk-  
hof te Epe (Gld.)

---

„Midden in de nacht werd er geroepen: ziet  
de Bruidegom komt; en zij die gereed waren,  
gingen met Hem ter bruiloft” (Mt. 25, 6-10)

Betrekkelijk plotseling is zij van ons heen-  
gegaan, maar niet onvoorbereid, want wij  
weten toch, hoe voorbeeldig zij voor God leefde.  
Zij was een goede vrouw, een liefdevolle echt-  
genote, een zorgzame moeder voor alles, wat  
haar gezin betrof, tot zelfs op haar ziekbed  
toe.

In het verdriet om haar heengaan worden wij  
getroost, dat zij gestorven is in het geloof, de  
eeuwige vervulling van Gods beloften  
verwachtend. Moge Gods engelen haar ge-  
leiden naar het paradijs. In onze herinnering  
zal zij blijven voortleven als 'n goede moeder  
met een prachtig vervulde taak in haar leven.

Bidden wij voor haar het gebed der H. Kerk:  
„wij bidden U, o God, verleen aan Uw dien-  
nares Antonia vergiffenis van haar zonden en  
laat haar deelnemen in 't geluk Uwer uit-  
verkorenen. Dit smeken wij U door Jesus  
Christus onze Heer. Amen”.

Onze Vader — Wees gegroet  
Zij ruste in vrede