



Gedenk in Uw godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

THEODORUS TE RIELE

Weduwnaar van

MARIA AGNES HENDRIKA MENTINK

geboren 16 Mei 1884 te Deventer, voorzien van
de H. H. Sacramenten der stervenden overleden
4 februari 1956 te Enschede en 7 februari
begraven op het parochiaal kerkhof te Losser.

Hij was een rechtvaardig man die God trouw
diende alle dagen van zijn leven. Zijn geloof
was eenvoudig en oprecht, zijn vroomheid
zonder vertoon, zijn werkijsver onvermoeid, zijn
liefde en vriendschap ongeveinsd.

Eerst met zijn vrouw en sinds jaren alleen,
heeft hij in geloof en liefde, gezorgd voor
zijn kinderen, met ononderbroken toewijding.

In vrede en volkomen berustend in Gods
wil is hij de eeuwige heerlijkheid binnengegaan.

Heer, zo bidden wij U, wil aan de ziel van
Uw dienaar eeuwige barmhartigheid betonen,
opdat hem voor eeuwig ten goede kome dat
hij in U geloofd, op U vertrouwd en U be-
mind heeft. Moge hij van alle aardse vlekken
gereinigd, delen in de vruchten van Uw ver-
lossing.

Moeder Maria, wees zijn en onze voorspraak