



Ter dankbare herinnering aan

## **Henricus Gerhardus Rientjes**

sinds 1974 weduwnaar van

**Maria Euphemia Ensink**

Hij werd op 26 juni 1885 geboren in Borne. Voorzien van het Sacrament der zieken overleed hij plotseling op 30 oktober 1982 in zijn woonhuis. De gezongen uitvaartdienst werd gehouden in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in Fleringen op 3 november 1982. Daarna hebben we hem naar het crematorium in Usselo gebracht.

Met het overlijden van Henricus Rientjes is een man van hoge leeftijd van ons heengegaan, een man die zijn leven niet in ledigheid heeft doorgebracht, maar die met een geweldig doorzettingsvermogen en zeer wilskrachtig heeft gewerkt aan de zaak waarvoor hij stond. Daar was hij niet van af te brengen. Hij stelde hoge eisen aan zich zelf, werkte van de vroege morgen tct de late avond. Niets was hem te veel. Hij was een goed zakenman, die zijn tijd vooruit was, die veel van zijn medewerkers vroeg, maar hen ook wist te waarderen, en daardoor ook gezien was. Hij was ook een man die hield van de natuur, van alles

wat daar in leeft, groeit en bleit. Uren lang kon hij er van genieten en hij wist er boeiend over te vertellen. Daar naast was hij een groot liefhebber van de jacht. Tot op zijn hoge leeftijd bleef hij met interesse de gangen van zijn kinderen volgen, en waar nodig, stond hij hen met raad en daad bij. Dat zelfde gold ook voor zijn kleinkinderen. Heel vaak vroeg hij hen hoe ze het met hun studie maakten. Hij was ook een godsdienstig mens, die elke dag zijn rozenkrans bad en via de kerkteléfono de Eucharistievieringen volgde. Door zijn grote vertrouwen op God wist hij de tegenslagen in zijn leven te incasseren en te aanvaarden. In dat geloof is hij ons voorgegaan naar de eeuwige heerlijkheid.

- Moge hij rusten in vrede. -

---

Voor uw oprechte blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze dierbare vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

FAMILIE RIENTJES

Albergen, nov. 1982  
Ootmarsumseweg 84