

"Wij zullen haar goedheid nooit vergeten".

Catharina Johanna Nienhuis - Riesewijk
- Tine -

echtgenote van
Bernard Nienhuis

Geboren 24-10-1926 te Losser.
Overleden 10-6-1995 te Enschede.

Men zegt wel eens "te goed voor deze wereld".

Als dit gezegde van toepassing is op sommigen, dan komt "onze ma" zeker voor deze titel in aanmerking.

Een goede vrouw was ze voor onze vader, die helaas de laatste tijd niet echt meer bij ons was doordat hij erg dementeert.

Voor haar kinderen en kleinkinderen was ze een moeder en oma zoals iedereen zich zou wensen.

Een ander was altijd belangrijker dan zij zelf. Alles wat ze had gaf ze, de ene helft met liefde, de andere met warmte.

Dankbaar zijn wij dat ze "onze ma" was.

We zullen je blijven missen.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, willen wij u hierbij hartelijk bedanken.

B.J. Nienhuis
Kinderen en kleinkinderen