



Ter herinnering aan

Fredrikus Johannes Riesewijk

echtgenoot van

GEERTRUIDA MARIA GÉRARD

* Losser,
3 mei 1912

† Losser,
25 oktober 1993

Na gesterkt te zijn door het Sakrament van de Zieken, is vader naar Huis geroepen. Voor de laatste keer verzamelden we ons rond hem in de Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk te Losser en in het crematorium Usselo op 29 oktober 1993.

Zó gelukkig waren we nog allemaal op de dag, dat moeder en hij hun 50 jarig huwelijksfeest vierden in juli van dit jaar.

Hoe verslagen waren we allemaal in september daarop, toen hij een ongeneeslijke ziekte bleek te hebben.

Het betekende het eind van zijn huwelijk, zijn liefhebberijen en interesses. Sinds hij gestopt was met de duivensport, bleven hem nog het genieten van sport, tuinieren en de fotografie.

Hij hield bijzonder veel van Twente en menigeen heeft hem dan ook vroeg in de morgen zien fietsen; hier en daar afstappend om een praatje te maken met één van de

zéér velen, die hem nog van vroeger kenden, toen hij electriciën bij de gemeente Losser was.

Menselijke contacten en de natuur waren hem alles.

Ons rest slechts herinnering.....

- „Als ik denk aan Twente, zie ik mijn oude vader
- fietsend door het oude Twentse land,
- Door winterse stilte en zomerse pracht in het Losserse zand,
- terwijl geuren van bossen en weiden hem begeleidden
- op zijn weg in Gods hand”.

Wij waarderen het bijzonder, dat U deze laatste moeilijke weg met ons hebt willen gaan.

Wij danken U daarvoor en hopen, dat U een warme herinnering aan vader blijft houden.

G. M. RIESEWIJK-GÉRARD
Kinderen / kleinkinderen