



In dankbare herinnering aan

## Jan Rietberg

weduwnaar van Annie Rietberg-Mölders

Geboren op 7 maart 1920, overleed hij thuis in Lichtenvoorde, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, op 20 augustus 1998.

In onze gedachten blijft vader voortleven als iemand die er altijd was voor ons. Na het overlijden van moeder bleef zijn huis het trefpunt van de familie. Vader had de koffie altijd klaar en ook voor de kleinkinderen was er van alles in huis. Niets was hem teveel; heel wat werk heeft hij bij de kinderen verzet: tuinieren, behangen, slopen en weer opbouwen enz. enz. Hij voelde zich dan helemaal in zijn element als hij ons kon voorthelpen. Daarentegen vroeg hij voor zichzelf nooit iets. In zijn bescheidenheid was hij al gauw bang een ander tot last te zijn. Toen moeder hem bijna 3 jaar geleden ontviel, heeft hij zich redelijk goed weten te redden, maar toch de glans van het bestaan was eraf. Hij ging maar zelden uit, was meestal in zijn schuur te vinden waar altijd wel een konijnehok op stapel stond. Hiermee heeft hij in de loop der tijd een behoorlijke naam en faam opgebouwd. Af en toe eten bij familieleden en bijjarten in het bejaardenhuis waren een paar van zijn weinige uitjes.

En dan natuurlijk het fietsen op zondagmorgen, waarbij hij genoot van de natuur en ook de dahliavelden van de corsobouwers hadden zijn belangstelling. Meer dan 40 jaar heeft vader meegewerkt aan het bloemencorso in Lichtenvoorde. Er is hier zelfs een dahlia onder de naam "roze Rietberger" bekend geworden, een bloem die vader in grote aantallen op het land had staan. En altijd fietste hij naar het kerkhof om het graf van moeder te bezoeken en er een kaarsje aan te steken.

Toen vorige week zondag het kaarsje voor het eerst niet brandde, was dat een voorteken van zijn eigen naderende dood.....

Na een kort ziekbed, waarbij een lang lijden hem gelukkig bespaard is gebleven, is hij op donderdag 20 augustus temidden van zijn kinderen overleden. Dankbaarheid en bewondering voor hem blijven ons bij. We zullen hem enorm missen.

---

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen we u hartelijk dank.

25 augustus 1998

Fam. Rietberg  
Schatbergstraat 120  
Lichtenvoorde