



Ter godvruchtige gedachtenis aan
Maria Cornelia Elisabeth van Riggelen.

Geboren te Almelo 13 December 1922,
ten gevolge van oorlogs handelingen on-
verwacht overleden te Almelo, voorzien van
het H. Oliesel, 3 Februari 1945 en begra-
ven op het R.K. Kerkhof aldaar 7 Febr. d.o.v.

Bid voor haar zielerust!

Wreed is deze dood en wreed dit schei-
den, maar goed en zacht is toch de hand
van Hem, die alle dingen in deze wereld
leidt en toelaat. Wij menschen, maken ons
illusies en bouwen ons idealen; Gods wijs-
heid overziet dit alles en . . . Zijn inzicht
is beter. Bitter teleurgesteld staan we plot-
seling bij de stukgeslagen scherven van
onze verwachtingen; wij begrijpen Gods
bedoelingen niet, doch Hij alleen weet, wat
goed is voor den mensch; Zijn wijsheid zij
geprezen, Zijn H. Wil gezegend!

Moedig had zij het offer van haar ongeluk
aanvaard, moedig ook heeft zij het nog
grootere offer van haar leven aan God ge-
geven.

Allen, die haar kenden en lief hadden,
nemen noode en met pijnlijk hart afscheid
van haar, doch zij zullen zich troosten in
de weldoende herinnering aan haar blij-
moedigheid en goedheid en in de zeker-
heid, dat zij reeds in het koor der maag-
den het eeuwig jubellied zal zingen voor
den troon van het Lam.

Onze Vader - Wees Gegroet.

Dat zij ruste in vrede. Amen.