





In dankbare herinnering aan

Truus Westerhof-Rijgwart

Weduwe van Toon Westerhof

* 19 maart 1936

† 7 september 2005

Verslagen en intens verdrietig zijn wij om het plotselinge overlijden van onze lieve mama en oma. Het is voor ons niet te bevatten dat ze nooit meer in ons midden zal zijn. Wij genoten nog zoveel van haar en zij genoot nog van zoveel dingen in het leven.

Ze was bescheiden en rustig. Ze genoot van mensen om haar heen. Op de achtergrond bleef ze altijd zichzelf. Zorgzaam als ze was wilde ze dat haar (klein)kinderen niets te kort kwamen. Altijd stond ze voor ons klaar.

Ze was iemand die het fijn vond om met haar handen iets te maken; truien breien voor de kleinkinderen, borduren en appeltaarten bakken voor onze verjaardagen. Bloemen uit de tuin haalde ze in haar huis.

De plek waar ze woonde tussen de bomen, vogels en weilanden gaf haar vreugde. Het was haar plek.

Veel verdriet heeft ze gehad na het overlijden van papa. Maar papa bleef haar altijd nabij en

dat gaf haar kracht. Ook zei ze vaak: "dat had papa ook zo gewild". Wij bewonderen haar om hoe sterk zij uit deze moeilijke tijd is gekomen. Het geloof gaf haar steun en troost.

Ze vond het heerlijk als de kinderen kwamen. De kleinkinderen betekenden erg veel voor haar. En zij op hun beurt waren dol op oma Truus. Samen met hen liedjes zingen en voor ze zorgen gaf haar veel voldoening.

De laatste jaren was ze bijzonder actief. Ze zorgde ervoor dat ze onder de mensen kwam. Vooral haar familie was belangrijk voor haar. Ook kookte ze met de jeugd op de Timp, kaartte ze met de burens, ze zwom en reed overal waar ze kon met haar autootje naartoe. Ze genoot van de dingen die ze deed. Dit ondanks de droevige perioden die ze ook meemaakte.

Het zal ons zwaar vallen om haar te moeten missen. Mama heeft ons veel mooie herinneringen nagelaten. Daar zijn we haar heel dankbaar voor en dat zal ons kracht geven om zonder haar verder te gaan.

In onze harten blijf je leven.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan haar.

Annet, Miriam, Edith, Marieke, Ernest, Jeroen, Kristian, Bas, Niels, Elena, Martijn en Kirsten