



*Een leven zonder angst en pijn,
kan al een hemel op aarde zijn.*

In dankbare herinnering aan

Jo ter Linde - de Rijk

Moeder werd geboren in Oldenzaal op 16 juli 1912. Zij was de oudste in een gezin van acht kinderen. In 1935 is ze met Vader getrouwd en woonde tot en met 1940 in Oldenzaal, waar ze 3 kinderen hebben gekregen. Van Oldenzaal zijn ze naar Enschede verhuisd waar nog 4 kinderen zijn geboren.

In 1958 zou ze voor het eerst alleen met Vader een paar dagen naar Valkenburg gaan, maar dat mocht niet meer zo zijn, want vlak voor die vakantie is Vader overleden en kwam ze plotseling alleen te staan met de zorg voor haar 7 kinderen.

In die periode heeft ze haar hart gevolgd en is gaan zingen in het extra koor van het operagezelschap Forum. Ze was dan vaak van huis en als ze niet hoefde te zingen ging ze graag op reis. Zij was altijd rusteloos en soms een klein beetje op de vlucht voor de werkelijkheid.

14 Kleinkinderen heeft ze gekregen, van haar kleinkind Judith heeft ze al vroeg afscheid moeten nemen. Moeder was geen vrouw die haar gevoelens gemakkelijk weergaf, maar het overlijden van Judith heeft haar erg geraakt.

Het mooiste van wat haar is overkomen was de geboorte van haar 4 achterkleinkinderen en een vijfde op komst. Daar kon ze intens van genieten. Tot en met haar 88e levensjaar is ze nog op vakantie geweest naar Oostenrijk en Zwitserland.

Op 10 juli 2003 is ze vredig aan haar laatste reis begonnen.

Wij zeggen U dank voor uw medeleven na het overlijden en bij het afscheid nemen van onze moeder, oma en oma-oma.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.