



In dankbare herinnering aan mijn lieve man,  
vader en opa

Antoon van Rijn

echtgenoot van

RIEK VAN RIJN-TER WOERDS

Hij werd geboren op 10 augustus 1923 te Eibergen. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij overleden op 16 augustus 1996 te Enschede. De Uitvaartmis vond plaats op 20 augustus 1996 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Plechelmus te De Lutte, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Onze Pa en Opa is er niet meer. Als oudste van een groot gezin heeft hij al vroeg ontberingen, crisis en oorlog meegemaakt. Na een leven van hard werken in de bakkerij samen met zijn vrouw heeft hij na onze maetsterven veel te vroeg afscheid moeten nemen van

dit aardse leven.

Maar de mens wikt en God beschikt. Pa zei altijd iedereen gaat op z'n tijd.

Het daad hem goed mee te mogen denken over het welzijn van de parochie in De Lutte, door middel van de parochieraad. Moge God hem daarvoor belonen.

De tuin was zijn grootste hobby. Maar helaas heeft hij deze zomer de bloemen niet echt zien bloeien, door gebrek aan interesse.

Ook mocht hij graag een kaartje leggen op de soos, maar ook de wekelijkse kaartavond met de burens sloeg hij niet over.

Vol belangstelling leefde hij mee met z'n kinderen en kleinkinderen. Het was z'n grootste trots. Pa bedankt voor alles.

Opa we zullen je missen.

Moge God hem de rust geven die hij verdiend.

Met die gedachten zullen wij verder gaan.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens zijn ziekte en overlijden van mijn man, vader en opa.

Riek van Rijn-ter Woerds

Ans en Alfons

Marije

Joost

Bart

De Lutte, augustus 1996.