



Ter vrome nagedachtenis aan

## **Maria Hillegonda Johanna van Rijn.**

Zij werd geboren te 's-Gravenhage 16 Mei 1901.

Zij overleed 30<sup>e</sup> Januari 1961 en werd op 2 februari d.o.v. begraven in het familiegraf op het R.K. Kerkhof, Kerkhoflaan.

Haar heengaan was plotseling, maar niet onvoorbereid, want haar hele leven was een opgaan naar Hem, die haar als zijn trouwe dienaar tot zich riep. In eenvoud en blijde liefde heeft zij haar Heer gediend. Wij mogen verwachten, dat Hij haar de eeuwige beloning heeft geschonken.

Haar taak als directrice en lerares oefende zij uit met grote toewijding. De leerlingen zullen haar heengaan voelen als een zwaar verlies, omdat zij in alle omstandigheden meeleeft en altijd een bijzondere liefde en belangstelling voor hen toonde. Haar grote zorg was steeds de leerlingen te vormen tot oprechte, toegewijde, echte godsdienstige meisjes.

Wij, die achterblijven, aanvaarden Gods H. Wil. Wij konden haar geen laatst vaarwel toeroepen. Maar God, die zelf de goedheid is, zal haar gelukkig maken in het andere leven, waar geen droefheid is en waar de liefde eeuwig bloeit.

### GEBED

God, Heer van barmhartigheid, geef aan uw dienaar Maria het verblijf van de verkwikking, de zaligheid van de rust en de klaarheid van het licht.

Door Christus Onze Heer. Amen.