

†

Moge in uw herinnering en gebed blijven
voortleven

GERARDUS DE RIJTER

echtgenoot van

Dina Johanna Wiehink

Geboren te Losser 21 december 1906. Onverwachts overleden 28 februari 1977. Na een Eucharistieviering in de kerk van O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans te Glanerbrug op 3 maart 1977 vond de crematie plaats te Usselo.

Hij was een rustige eenvoudige man, een goede vader, die klaar stond voor iedereen. Opvallend was zijn liefde voor de natuur en de jacht. Dat bleef hem boeien, ook toen zijn lichaam nauwelijks meer mee wilde. Nu is zijn wens vervuld: op jacht is hij gestorven.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende, en met een gelovig vertrouwen op God, bidden wij:

Heer God, schepper van hemel en aarde, Gij hebt de mens geschapen om zorg te hebben voor de natuur, gedenk uw trouwe die-

naar, die van ons is heengegaan. Neem hem op in uw Vaderhuis.

Wil ook bij ons zijn met uw Geest van hoop en liefde, opdat we in staat zijn dit verlies te dragen, en elkaar te steunen.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Voor uw belangstelling en medeleven na het zo plotseling heengaan van mijn lieve man, onze beminde vader en grootvader, betuigen wij u onze hartelijke dank.

D. J. DE RIJTER-WIEHINK

Kinderen, behuwd- en kleinkinderen