



Bidden wij voor

GERHARD RIKHOF

echtgenoot van

Wilhelmina Aleida Maria Smellink

eerder weduwnaar van

Adriana Johanna Snijder

Hij werd geboren te Losser 20 april 1898 en - gesterkt door het Sacrament van de zieken - overleed hij in Borne maandag 22 sept. 1975. Zijn lichaam hebben we te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Borne op 25 sept. d.a.v.

Blij moeten we zijn, dat de overledene nit zijn lijden is verlost..... dat hem een langer pijnlijk ziekbed bespaard gebleven is. Met hem geloven wij, dat hij nu het eeuwige leven is binnengegaan.

Dankbaar willen we zijn voor alles, wat ons in deze man en vader gegeven is. Hij was een erg godsdienstig diepgelovig mens..... ons tot voorbeeld.

Hard heeft hij gewerkt voor zijn gezin. Hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Veel werd van hem gevraagd tijdens de ziekte van

zijn eerste vrouw. Met een groot geloof, heeft hij zijn kruizen aanvaard en gedragen. Daarbij stond hij ook nog altijd klaar voor anderen. Hij had een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Lang is hij in het vakbondswerk actief geweest voor het welzijn en geluk van medemensen.

God onze Vader, beloon hem alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend. Geef hem Uw geluk en vrede.

Maria, Moeder van alle Gelovigen,
bid voor hem.

Voor Uw deelneming, ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

W. Rikhof-Smellink
kinderen en kleinkinderen.