

Bid voor de Ziel van Zaliger  
**JOHANNA RIKHOF,**  
echtgenoot van  
**JOHANNES OLDE THEUSSINK,**

geboren te Beuningen, gemeente Losser,  
4 Juli 1885; voorzien van de H.H. Sacra-  
menten der stervenden overleden te  
de Lutte 25 December 1923 en begraven  
29 December op het R. K. Kerkhof aldaar.

De dood is beter dan een bitter leven-  
en de eeuwige rust beter dan een voort-  
durende ziekelijkheid. Eccl. XXX, 17.

Met Christus ben ik aan het Kruis ge-  
hecht, wetende, dat wie deelgenooten zijn  
geweest van Zijn lijden, ook deel zullen  
hebben in Zijne vertroosting. 2 Cor. I, 7.

Omdat zij aan God aangenaam was, was  
het noodzakelijk, dat de beproeving haar  
overkwam. Tobias XIII, 13.

Dierbare echtgenoot en kinderen, de God  
van barmhartigheid heeft mij tot Zich ge-  
roepen. Weent daarom niet, want Hij heeft  
mijn lijden in vreugde verwisseld. Stelt  
uw vertrouwen op God, Hij zal u steunen  
en uw helper zijn. Bidt voor de rust  
mijner ziel.

Marla, Moeder van barmhartigheid, sla  
op mij Uwe barmhartige oogen en toon  
mij na deze ballingschap Jezus, de ge-  
zegende Vrucht Uws lichaams.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

.....  
G. J. Oosterbroek, koster, de Lutte.