

In dankbare herinnering aan onze moeder,  
oma en overgrootmoeder

Aleida Gesina Johanna  
Olde Scholtenhuis-Rikken

geboren 11 november 1910  
overleden 6 mei 1993

weduwe van  
Albertus Hendricus Olde Scholtenhuis

Wij danken U allen voor uw medeleven.

Fam. Olde Scholtenhuis

Lossers, mei 1993

Bij het heengaan van moeder gaan onze gedachten terug naar haar werkzame leven. Altijd heeft ze zich met volle overgave ingezet voor het perfect verzorgen van haar gezin waarbij ze zichzelf vaak wegcijferde. De grootste aandacht ging uit naar dochter Sylvia, die ze tot het laatste toe begeleidde.

Na het overlijden van vader heeft ze een hele moeilijke tijd doorgemaakt. Getroffen door een ernstige ziekte werd ze opgenomen in het verpleeghuis "Oldenhove" te Lossers, waar ze ruim 5 jaren lang liefdevol is verpleegd. Onze speciale dank gaat dan ook uit naar de medewerkers van dit verpleeghuis.

Voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen was ze een goede en lieve oma. Moeder hield van alles wat mooi en goed was. Wij hopen moeder, dat je nu de rust hebt gevonden die je zelf zo graag hebt gewild.

*Zwaar werden de dagen  
en lang duurde de nacht.  
Hoe moeilijk is het vechten  
bij ontbreken van kracht.  
Ik heb de berg beklommen,  
die jullie nog moeten gaan.  
Huil daarom niet geliefden  
ik ben in vrede gegaan.*