

Ter vrome herinnering aan
HELENA MARIA RIKKERT

echtgenote van

HERMANNES ALBERTUS KOK

Zij werd geboren 9 April 1869 te Noord-Berg-
huizen (gem. Losser), waar zij ook ontsliep in
den Heer 6 Nov. 1951. Wij legden haar lichaam
ter ruste 9 Nov. d.o.v. op het R.K. Kerkhof
te Oldenzaal

Een liefdevolle vrouw en zorgzame moeder
is met haar heengegaan. Tot aan haar laatste
dag leefde zij enkel en alleen voor O.L.H. en
voor die Hij haar gaf. Zij heeft haar brood niet
in ledigheid gegeten. Zij deed wel in stilte,
zonder niterlijk vertoon en was voor ieder die
haar kende het voorbeeld van een diepgelovige
vrouw. Daarom zal haar nagedachtenis in ere
blijven.

Dierbare man voor Uw goede zorgen en liefde
dank ik U. Ik bid O.L.H. dat Hij U daarvoor
belone door zijn troost en kracht op Uw levens-
avond.

Lieve kinderen, vooral mijn dochter, die mij
altijd met zoveel liefde hebt verzorgd, ik ben
wel heengegaan maar in de hemel bid ik voor
jullie en hier zullen we mekaar weerzien.

Mijn kleinkinderen, van wie ik zoveel hield,
vergeet grootmoeder niet. Tot weerziens in de
hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid
ONZE VADER — WEES GEGROET

Zij ruste in vrede