



*Zoals hij leefde  
is hij heengegaan.  
Eenvoudig, tevreden  
en karaktervol.*

In dankbare herinnering aan

**Gerardus Johannes Rikkink**

sedert 23 maart 1982 weduwnaar van

**Johanna Eufemia ten Dam**

Hij werd geboren op 19 september 1906 te Beuningen. Hij ontving de Ziekenzalving en is op 14 maart 1999 in het ziekenhuis te Oldenzaal overleden.

Op 18 maart hebben we hem, na de gezongen uitvaart in de parochiekerk van Maria van Altijddurende Bijstand te Beuningen, te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Wie in goede gezondheid zo'n hoge leeftijd bereikt mag zich een tevreden mens noemen. En dat is precies wat hij was. Een tevreden en eenvoudig mens. Hij was altijd opgewekt en toonde veel belangstelling voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Hij genoot van

de gezelligheid die hun bezoeken met zich meebrachten. Hij was altijd vol belangstelling voor allerlei gebeurtenissen in de wereld om hem heen.

Omdat zijn gezondheid de laatste jaren minder werd kon hij niet meer zo vaak naar de kerk komen. Dat werd gecompenseerd door het luisteren naar de kerkradio en het brengen van de communie thuis. Zo bleef hij toch betrokken bij het parochiegebeuren.

Gerardus Rikkink zal in onze herinnering blijven voortleven als een man die hield van de natuur en van het boerenbedrijf. Het verzorgen van het vee en het werken op het land waren zijn lust en zijn leven.

Er is nu een eind gekomen aan een rijk en welbestede leven. We hadden onze vader nog graag in ons midden gehouden, maar de vele goede herinneringen en het geloof dat hij bij God in de hemel met ons verbonden blijft, geven ons de kracht om in zijn geest verder te leven.

We zijn dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben.

Voor uw belangstelling en meelevens na het overlijden van onze vader en opa betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Rikkink