





Dankbare herinnering aan

**Harry Rikkink**

trouwe echtgenoot van

**Jo Kienhuis**

Hij werd geboren te Lattrop op 15 januari 1913 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken in het verpleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp op 13 juli 1994.

We hadden Harry 16 juli voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, waarna wij hem begraven hebben in het familiegraf van zijn ouders op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Harry Rikkink, een man die behoedzaam met woorden omging en in eenvoud en soberheid wat teruggetrokken geleefd heeft is na een ernstige ziekte in vrede en overgave overleden. Hij was bakker en heeft dit mooie beroep meer dan 50 jaar met liefde tot zijn zeventigste levensjaar uitgeoefend. Als wij nog sliepen, was Harry al bezig om voor ons het brood te bakken. In zijn vrije tijd heeft hij zich vele jaren verdienstelijk gemaakt als penningmeester bij DOS '19. Hij puzzelde en kaartte graag.

Maar het meest voelde hij zich op zijn gemak, wanneer hij thuis was en daar het leven met Jo deelde. Ook kon hij genieten als hij samen met haar ging wandelen en fietsen in de mooie natuur van deze streek, bijzonder die van Lattrop. Het laatste jaar gingen zijn geestelijke vermogens achteruit en kon hij moeilijk de rust vinden, die hem zo dierbaar was. Vaak hoorden wij hem zeggen 'ik wil naar moeder toe'.

De geborgenheid van de kinderjaren werd hij zich weer bewust, terwijl het heden zich steeds meer versluisde.

Zijn vrouw heeft hem in deze moeilijke periode altijd met veel liefde terzijde gestaan. De 46 goede huwelijksjaren met lief en leed werden zo met deze zorgende liefde afgesloten. Hij is nu thuis bij God en daar blijft hij in liefde met ons verbonden. We blijven hem dankbaar gedenken, vooral in de familie maar ook in onze parochiegemeenschap, waarin hij zo actief meelevend is geweest. Hij die daar iedere zondag het levendmakend Brood van Christus in de viering van de Eucharistie gegeten heeft, mag nu aanzitten aan het hemels gastmaal.

Harry, rust in vrede en blijf daarboven aan ons denken. Wij doen het hier.

Voor uw medeleven en aanwezigheid in deze moeilijke dagen zijn wij U erg dankbaar.

De familie.