



In uwe godvruchtige gebeden wordt
aanbevolen de Ziel van Zaliger

Albertus
Antonius Rikmanspoel,
Weduwnaar van
Johanna Schouwink.

Geboren te Lonneker 8 September 1863,
overleden te Enschede na voorzien te zijn
van de H.H. Sacramenten der Stervenden
4 December 1948 en begraven 7 Decem-
ber d.o.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

De wijsheid is bij bejaarde mensen te
vinden en de voorzichtigheid is de vrucht
van een lang leven.

Maar de hoogste wijsheid en macht is
bij God, raad en verstand zijn in zijn
bezit.

Hij was eenvoudig en rechtschapen,
vreesde God en week af van het kwaad.
Werkzaam en vol zorgen heeft hij zijn
leven gewijd aan zijn dierbaar gezin.

Hij zegende God tijdens zijn leven:
Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan
in vrede.

Mijn geliefde kinderen: vergeet mijne
zorgen voor u nooit, vergeldt ze door
uw voortdurend gebed voor de rust mijner
ziel; dient God getrouw, zodat gij nooit
de dood behoeft te vrezen. Zo zullen we
elkander wederzien.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Hij ruste in vrede.