



Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God voor al wat leeft.

Ter blijvende herinnering aan

† **Hermina Berendina Sanderink**

echtgenote van

Hendrikus Johannes Hek

Zij werd 1 juli 1919 in Hengelo geboren en overleed er op 14 oktober 1976 nadat de H. Kerk haar gesterkt had met de H. Ziekenzalving. Op 18 oktober werd zij begraven op het kerkhof van de H. Blasiusparochie in Delden.

Na een gelukkig huwelijk van bijna 30 jaar is zij van ons heengegaan. Het ging zo vlug, zo onverwachts. Voor haar zelf een mooie dood zonder pijn of benauwdheid, maar voor haar echtgenoot en dochters, ja voor allen die haar kenden, een grote schok, een overrompelende verslagenheid.

Zij was een echt tevreden mens, zoals er weinigen nog gevonden worden, tevreden en blij, zelfs met de gewoonste dingen. Voor anderen stond zij steeds klaar en leefde mee met de vreugde en droefheid van allen met wie zij in aanmerking kwam. Zo cijferde zij zich zelf weg, wilde nooit ziek zijn of beklaagd worden. Ze was het middelpunt van haar gezin, waar ze hard voor heeft gewerkt en waaraan zij zich zelf helemaal gaf, en toch een zeer bescheiden vrouw die nooit graag op de voorgrond trad en daarom totaal niet gaf om datgene wat anderen zo begeerden als uitingen van welvaart. Een voorbeeld van eenvoud en van echt gelovig zijn, zoals Maria, die zij zo vereerde, haar had voorgeleefd. Wij die achterblijven mogen geloven dat we over de dood heen met haar verbonden blijven, wij mogen geloven dat zij met Christus nu deelt in Zijn Verrijzenis, waar geen ziekte haar meer schaden kan. Dat is onze troost in deze moeilijke dagen.

Moge zij rusten in vrede.