



IN MEMORIAM

JAN SANDERS

weduwnaar van Minnie Schurink.

Geboren te Enschede op 17 juni 1923.

Overleden op 6 november 2002

in het Leonardus Hospice Twente te Hengelo.

Een sterke eik,
waaronder wij altijd hebben kunnen schuilen,
is niet meer.

Nooit vragend, nooit klagend,
altijd alles voor zichzelf dragend
was hij een steun voor velen.

Jan,

Uit een gezin van 5 broers en 3 zussen. Hij was bij velen beter bekend als: Jan, de Bakker. Venten met kruidenierswaren werd zijn beroep in de eerste jaren met paard en wagen en later met zijn Volkswagenbus. Hij was een man van weinig woorden, maar met een hart van goud voor zijn gezin, familie, kennissen en vele klanten.

Op 57-jarige leeftijd stopte hij zijn actieve loopbaan als kleine zelfstandige waardoor er meer tijd vrij kwam voor vrouw, kinderen en andere bezigheden.

In de zomer van 1997 zijn zij verhuisd van hun vertrouwde adres aan de Deumingerstraat te Enschede naar de Dorpsstraat te Lonneker. Hier hebben ze samen nog 1 jaar een fijne tijd gehad. Na het overlijden van Minnie heeft hij veel steun ondervonden van zijn dochter Brigitte, Alie en de naaste bureu.

Tuinieren in gezelschap van de honden Bram en Gijs aan de Nieuwe Dijk en de vele kaartavonden in het Dorp Lonneker werden zijn passie tot de zomer van 2001. Na een behandeling van 6 weken in het ziekenhuis kwam hij weer terug naar de Dorpsstraat, echter is hij nooit meer de oude geworden. Toen vorige maand duidelijk werd dat het einde naderde is hij na een paar weken van liefdevolle verpleging in het Leonardus Hospice Twente te Hengelo afgelopen woensdag overleden.

Zijn leven heeft in het teken gestaan van liefde, eerlijkheid en trouw.

8 november 2002

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden danken wij u hartelijk.

Marcel en Inge
Benno en Brigitte