





In dankbare herinnering aan

ANTONIE MARTINUS VAN SANTEN

echtgenoot van

Henrica Cornelia van Boven

geboren te Delft 9 februari 1908 en overleden
te Helmond 26 september 1969.

Nog vrij onverwacht is deze dierbare overledene van ons heengegaan. Wij blijven aan hem denken, ook nu hij niet meer bij ons is.

In dankbaarheid denken wij aan hem terug. Dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor zijn vrouw, kinderen en zijn gezin. Voor zijn vrienden en de gemeenschap. In alle eenvoud stond hij klaar om te helpen. Hij leefde als een oprecht christenmens. Hij werkte hard voor zijn dierbaren, deed niemand iets te kort, gaf en gunde ieder het zijne. Wij kunnen hem niet beter eren dan dat wij in zijn geest verder leven.

De dood is voor een gelovig christen de overgang naar een beter en eeuwig gelukkig leven.

Wij mogen vertrouwen, dat Christus, onze Verlosser, hem heeft binnengenoedigd in die eeuwige vreugde. „Gij bent over weinig getrouw geweest, ik zal U over veel aanstellen”.

Wij, die hier op aarde achterblijven, bidden wij voor hem en voor elkaar. God zal onze fouten en tekorten vergeven.

Het voornaamste gebod van Christus: „bemint el-kander” moeten wij in ons leven proberen na te komen. Dan zullen wij allen eens weer tezamen zijn voor altijd bij de Heer. Amen.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, betoond bij het overlijden van mijn inniggeliefde echtgenoot en onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

H. C. van Santen-van Boven
kinderen en kleinkinderen