



ZIE DEN  
RECHEN

Moge uw liefde  
voor elkaar een steun  
zijn, want nooit zal  
ik jullie vergeten.



ter dankbare herinnering aan

TRUUS SAVONJE

echtgenote van

WILLEM BAARTMAN

Zij werd geboren te Hengelo Ov., op 18 oktober 1916 en overleed thuis op 8 december 1989.

Na de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk te Hengelo Ov., vond de crematie plaats in het crematorium te Usselo, 13 december d.o.v.

Je leven bestond uit sociale bewogenheid, humor, en het liefst veel mensen.

Je was een werkende moeder en later een werkende oma.

Ondanks, dat je altijd druk was, had je tijdens de oorlog tijd voor onderduikers.

Veel later had je tijd voor pleegkinderen.

De zaak was je alles, die kon je tot het laatst niet loslaten. Wij hadden graag gehad dat jullie wat meer genoten,

maar werken was jouw manier van genieten.

Genieten kon je ook van het zomerhuisje in Boekelo.

Je hebt er menig vrij uurtje doorgebracht.

Uitgaan deed je graag, je kleinkinderen konden je zelfs tegenkomen in de disco.

In het begin van je ziekte, had je nog hoop, je wou nog zoveel. Toen het veel minder ging was je enige klacht "Ik kan niet meer, jammer hè".

Mammie, bedankt voor alles wat je voor ons betekende. Wij zullen goed voor pappie zorgen.

Mammie's wens om thuis verzorgd te worden hebben we kunnen vervullen dankzij de hulp en steun van velen.

Al deze mensen willen we van harte bedanken ook namens mammie.

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze mammie en oma danken wij u hartelijk.

W. Baartman  
kinderen en kleinkinderen.