



In de vrede van Christus is van ons heengegaan

GERARD FRANCISCUS ANTONIUS
SEGERINK

echtgenoot van

Berendina Maria Theresia Linderman

Hij werd geboren in Losser 30 april 1926. Op vakantie met zijn vrouw en kinderen in Oostenrijk plotseling ziek geworden, stierf hij, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, in Innsbruck op 12 aug. 1978. Bij zijn Uitvaart op 17 augustus d.a.v. in zijn parochiekerk van de H. Drieënheid te Oldenzaal hebben wij hem aanbevolen bij de God van alle leven, gelovend dat iedere mens door de dood heen voor altijd gelukkig zal voortleven bij God. Daarna hebben wij afscheid van hem genomen in het Crematorium te Usselo.

Dankbaar en vol liefde denken wij terug aan de jaren, die achter ons liggen. We waren een gelukkig gezin: vader en moeder met hun drie kinderen. Daar kwam José al heel spoedig bij. We kenden de vreugden van het leven en droegen samen het leed. We verheugden ons op de vakantie in Oostenrijk en waren blij, toen we daar aankwamen. Wie kon denken, dat vader daar plotseling ziek zou worden en zou sterven.

Wij, mensen, kunnen moeilijk begrijpen hoe heel dit droevig gebeuren past in het

liefdesplan van God. Maar in geloof en overgave willen we luisteren naar het woord van troost, dat Christus heeft gesproken: „Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid leven”.

Lieve Gerard, je laat ons heel veel goeds na. Wat is het samen altijd fijn geweest. We willen je danken voor je grote zorg voor ons en voor het goede voorbeeld, dat je ons altijd hebt gegeven. We weten dat je nu gelukkig en geborgen bent bij God.

Wij blijven achter, maar zullen je nooit vergeten en we blijven met elkaar verbonden. Wij hebben nog een lange tocht vóór ons. Je zult zeker God vragen, dat wij hoopvol en vastberaden verder mogen gaan op onze tocht door dit leven.

Gebed.

God, wij kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan en dat alles, wat hij voor ons betekend heeft, nu verloren is.

Wij verenigen ons met het geloof waarin hijzelf aan U heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, zijn God en de onze, die voor ons leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moge hij rusten in vrede.