



*Groot was je inzet voor alles  
moge deze verder leven in ons*

Ook over de dood heen blijven wij verbonden met

## Siny Withag-Segerink

sinds 1 februari 1997 weduwe van Herman Withag  
Zij werd geboren in de gemeente Losser op 29 mei 1931. Voorzien van het sacrament van de ziekenzalving overleed zij in het ziekenhuis te hengelo op 16 juni 2007. Na de uitvaartmis in de Mariakerk hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats aan de hengelosestraat te Oldenzaal.

Siny is geboren als 1<sup>e</sup> kind. Op 2 jarige leeftijd kreeg zij een broer, kort hierna overleed haar moeder. Haar vader Willem is hertrouwd met Trui, die zij beschouwde als haar eigen moeder. Ze groeide op in dit gezin van 6 kinderen voor wie ze erg zorgzaam was en die ze beschouwde als haar eigen broers en zussen. Ze trouwde in 1963 met Herman Withag, waarna ze een nieuw huis betrokken aan de Reigerstraat. Hier hebben ze jaren lang lief, maar ook leed gedeeld. Zij werd moeder van Marcel en Freddy voor wie zij alles overhad en belangstellend aanwezig was in alle momenten van hun leven. Genoten heeft ze van de tijd met pa en vooral de vakanties in Oostenrijk en met het gezin in Giethoom. Later kwamen de vakanties met de kleinkinderen, hiervan heeft ze ook met volle teugen genoten.

Ze heeft haar leven lang gewerkt. Het viel haar zwaar dat ze na een lichte beroerte, jaren terug, niet meer kon fietsen en minder kon werken, maar ondanks dat bleef ze doen wat ze kon. Van de kleinkinderen Kiki, Yoni en Evi, genoot ze met volle teugen. Als de kleinkinderen weer met zelf geplukte bloempjes aankwamen voor oma, gingen de bloempjes altijd op de vaas. Dit gebeurde bijna dagelijks. Donderdags belde ze Renate of er kaas nodig was, vrijdag belde ze of er fruit nodig was, Een veel gehoord kreet hierbij was: "ik heb ok nog vlees metbracht, want het was in de aanbieding" Op zaterdag kwam ze dan de Troskompas en de roddelbladen brengen. Het laatste jaar van haar leven heeft ze heel veel rust gevonden, omdat oons Freddy verkering heeft met Anke. De laatste maand had ze een senioren woning in het park. Hier over zei ze: "Blief ik mooi dicht in de buurt en aj s'morgens de oogn lós doot zéé wat bekends." Ze heeft er helaas nooit gewoond. Op 15 juni kreeg ze een vreselijke hersenbloeding. Wij geloven dat zij haar rust heeft gevonden en samen met pa in vrede bij god over ons waakt.

*Uw betrokkenheid na haar overlijden heeft voor ons veel betekend. Daarvoor onze bijzondere dank.*

Marcel en Renate  
Kiki, Yoni en Evi  
Freddy en Anke