

Een dankbare herinnering aan

**ALOYSIUS  
FRANCISCUS SEIGER**

echtgenoot van  
GEERTRUIDA,  
CHRISTINA, JOHANNA WEUSTHOF

Hij werd geboren te Losser, 1 februari 1921, hij is gestorven nog voorzien van 't H. Oliesel, te St. Anthonis op 19 maart 1984 en is begraven te St. Anthonis op 23 maart 1984 op de Alg. Begraafplaats.

Bijna 25 jaar lang heeft vader geleefd en gewerkt in Stevensbeek. Zijn werk bij de Zusters deed hij graag en nauwgezet.

Node heeft hij daarvan afscheid genomen maar hij moest wel vanwege zijn gezondheid. Toen is hij naar St. Anthonis gekomen om samen met zijn gezin van een welverdiende rust te genieten. En al was zijn gezondheid niet zo sterk zijn lust om te leven was er niet minder om.

Hij was blij en gelukkig met zijn vrouw en zijn kinderen, met mensen om zich heen, met spelende kinderen op straat, met een wandeling in Gods vrije natuur. Alle mensen die hem kenden mochten hem graag want hij had een opgewekt karakter, klagen deed hij niet, en hij

was steeds in de weer om met en voor elkaar het leven de moeite waard te maken en dat is echt een christelijke levenshouding.

En dan, op de feestdag van St. Jozef, is de dood, waarvoor hij soms bevreesd was, hem zacht en onverwacht genaderd. Dat mag wellicht een zekere troost zijn maar toch ook 'n zeer hard gelag, dit onverwachte heengaan, voor zijn vrouw en kinderen die zoveel van hem hielden. En daarom is de pijn van het gemis ook zo groot; doch die zal slijten op de duur. Maar blijven zullen ongetwijfeld de mooie en dankbare herinneringen aan zo'n fijne man, zo'n lieve vader en zo'n goede vriend.

Moge hij nu voor altijd gelukkig zijn bij God.

Wij danken U voor uw medeleven en belangstelling.

Mevr. G. Seiger-Weusthof  
Wendeline en Sjaak  
Jolanda en Chris