



*"Ik heb tussen  
de mensen geleefd  
en tussen de mensen  
afscheid genomen"*

**Gerard Seiger**

# GERARDUS HERMANNUS JOZEF SEIGER

GERARD

★ 31 MAART 1948

† 8 APRIL 2013

Pa was een harde werker en stond voor iedereen klaar, zelfs tijdens zijn ziekte het laatste jaar. Na zijn 65e verjaardag op eerste Paasdag, kreeg hij slecht nieuws. Pa had dit zelf al wel verwacht. De laatste dagen gaf pa ons de volgende wijze woorden mee " 't Zijn de kleine en eenvoudige dingen die vaak het moeilijkst zijn in het leven. Een groot cadeau kan iedereen wel geven." en "Blijf ten alle tijden communiceren". Daarnaast hechtte hij veel waarde aan: Verantwoordelijkheid, duidelijkheid, openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

De laatste dagen heeft pa doorgebracht in zijn eigen huis met zijn naasten, hij had de regie in handen. De ziekenzalving vond hij prachtig "nog mooier dan het grootste feest". Het ontroerde pa dat zovelen met hem meeleeften. Vier dagen later is pa rustig en vredig ingeslapen.

Wij hebben onze vader en opa op 12 april begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof te Deurningen.

Lieve pa en opa,

*Jouw boek sluit vandaag voorgoed,  
maar vergeten zullen we je niet.  
We zien je terug in je eigen vlees en bloed,  
die je hier zonder vader en opa achterliet.*

*Het ga je goed, bedankt voor alles.*

*Doei doei doei*

Tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze pa en opa was het fijn dat wij zoveel warmte en medeleven mochten ontvangen. Hiervoor willen wij u bedanken.

TOM EN ELLEN     *Jibbe, Ties, Bram*  
ARNO EN MAAIKE     *Nannique, Fabienne*  
REMCO EN MARIEKE     *Wes, Lynn*  
MARTIJN EN JORIEKE  
KIRSTEN