



In dankbare herinnering aan

## Herman Seiger

echtgenoot van Trees Koekkoek

Hij werd geboren op 20 juni 1926 te Losser. Hij overleed in het ziekenhuis te Enschede op 20 november 1997 op de leeftijd van 71 jaar. Na de uitvaart in de Emmausparochie hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats aan de Hengelsestraat te Oldenzaal, 25 november 1997.

Een lieve en fijne man was hij, met een vriendelijke zorg voor zijn kinderen en mensen. Het was een leuke opa, die een warme belangstelling had voor zijn kleinkinderen.

Veelzijdig en speels was hij, muzikaal, die zijn eigen melodie met zijn mondharmonica wist te vertolken. Hij kon zoveel met zijn handen, heel goed, geduldig en precies maakte hij zoveel mogelijk alles zelf. Hij zorgde ervoor, dat de auto het altijd deed, en zelf werd hij de Sint met trein en takelwagen.

Het was een man om mee te dansen. Dan moest alles opzij en wij maakten veel plezier. Maar de tijd kwam dat het niet meer ging.

Samen hebben we in de afgelopen weken gevochten voor zijn leven, maar het heeft niet zo mogen zijn.

Het was goed, dat hij zo lang mogelijk op zijn eigen plek kon leven, waar hij vriendschap en gezelligheid mocht blijven ondervinden.

*Wij gunnen hem alle goeds.  
Dat hij nu echt thuis mag zijn.  
Voor altijd bij God.  
En in ons hart.*

Uw vele blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte, en na het heengaan van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa waren voor ons een steun en troost.

Hiervoor zijn wij u erg dankbaar.

Fam. Seiger-Koekkoek  
Kinderen en kleinkinderen