



G. RENI

ETTAL 19019

Gedenk in uw gebed en offer

## Maria Hendrica Seiger

weduwe van  
Jan Damhuis

Zij werd geboren op 27 oktober 1876 te Beuningen en is daar op 21 maart 1959 overleden, na gesterkt te zijn door de genademiddelen der H. Kerk, Zij werd begraven op het R.K. Kerkhof te Denekamp 24 maart d.a.v.

God heeft haar een hoge ouderdom gegeven. Haar lange leven is niet altijd even gemakkelijk geweest. Ons allen heeft zij een voorbeeld gegeven van arbeidzaamheid. Dag en nacht heeft zij zich voor haar gezin opgecofferd, hoe moeilijk de tijden soms ook waren. Voor zichzelf eiste zij niets. Zij mag met de H. Paulus zeggen: „De goede strijd heb ik gestreden, maar 't geloof heb ik bewaard.”

Het was haar enige steun tot haar sterven toe. Biddend is zij gestorven. Wij vertrouwen vast, dat God haar in zijn eeuwige vreugde zal opnemen. Gij kinderen, bidt voor mij, dat God ook mijn zwakheden vergeeft. Bidt tot zijn H. Moeder Maria, die mij altijd met haar voorspraak bij God zo heeft geholpen. Blijft elkaar helpen en wees goed voor elkaar. Vergeet God nooit. Hij zal ook U een steun zijn op uw weg, die soms ook zo vol doornen en distels kan zijn.

Tot weerziens bij Hem, die voor ons allen, de Weg, de Waarheid en 't Leven is.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Maria, bid voor mij.