



Dooden
staat op
en
komt
ten Oordeel

Wilt bij uw viering van de H. Eucharistie en in uw gebed telkens denken aan de

**EERWAARDE ZUSTER
MARIA PLECHELMA**

(Johanna Maria J. Seijer)

Zij werd 4 maart 1901 geboren in De Lutte. 1 februari 1923 trad zij in het klooster bij de Congregatie van de Zusters van S. Jozef van Amersfoort en werd 4 augustus 1924 geprofest.

Zij overleed plotseling in Huize S. Jozef in Delden na 't H. Sacrament der Ziekenzalving te hebben ontvangen. 10 juli werd zij begraven op het kerkhof van de H. Blasiusparochie in Delden.

Laten wij, terugdenkend aan haar leven hier op aarde, God telkens danken voor haar heerlijk voorbeeld van echte liefde en onbaatzuchtigheid. Gods grote liefde voor de mensen heeft zij in haar leven als Christen en als kloosterlinge gestalte proberen te geven door steeds alles te zijn voor allen die aan haar zorgen waren toevertrouwd en die zo diep bedroefd waren toen ze zo plotseling midden in haar werk werd weggeroepen.

Moge de verrezen Heer haar de eeuwige rust reeds geschonken hebben.