



Rom

ONZE LIEVE VROUW  
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND  
BID VOOR HEN



Wilt in uw gebed denken aan

**GERHARDUS JOHANNES ANTONIUS SEIJGER**

echtgenoot van Hanna Hermina Wagelaar

Hij werd geboren in de Lutte 7 juni 1902 en overleed plotseling, nog gesterkt door het ziekensacrament op 20 november 1972 en op 23 november d.a.v. legden we hem te ruste op het r. k. kerkhof te Hengelo (O).

---

Vader was een man met grote inzet. Hij kon geen half werk doen. Op de avond voordat zijn vrouw thuis zou komen uit het ziekenhuis, wilde hij graag alles geregeld hebben. Hoe onbegrijpelijk kan het soms gaan in een mensenleven. Midden in zijn zorg en zijn werk thuis overviel hem de dood. Hij wist, dat het kon gebeuren en enkele dagen geleden sprak hij er nog over. Dat dit nu kon gebeuren met hem. En dat hij volkomen vertrouwde op God, die een barmhartige Vader is. Dat wist hij. Dat was zijn vaste overtuiging. Hij dacht na over de zin van het leven en ondanks alle onzekerheid over de toekomst van hem en zijn vrouw, wilde hij graag, dat ze weer thuis kwam. Zoals het leven op hem afkwam, zo nam hij het ook en probeerde ervan te maken, wat hij kon. Een man met een bewonderenswaardig geloof. En blijmoedigheid. En zelfhumor. Hij kende ook zijn gebreken. En hij heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn leven. Twee kinderen moesten ze verliezen en dat was een zwaar verlies voor hem en zijn vrouw. Ruim veertig jaar deelde hij lief en leed met haar. In grote trouw en liefde. Hij hield van de natuur en van het land, waar hij geboren was. Hij waardeerde vriendschap. Zo willen we vader gedenken, zijn vrouw, die alleen achterblijft, in de zorg van God, zijn zoon en zijn vrouw en de twee kleinkinderen.

Vader ruste in de vrede van de Heer.