



In dankbare herinnering aan

**WILLEMINA MARIA THERESIA
SEIJGER**

echtgenote van

**FRANCISCUS DIONYSIUS JOSEPHUS
BORGHUIS**

Op 7 november 1930 werd zij in Losser geboren. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken overleed zij thuis in Hengelo op 22 oktober 1991.

Na de uitvaart in de parochiekerk hebben we op 25 oktober afscheid van haar genomen in het crematorium in Almelo.

Een sterke vrouw, met een warm en ruim hart. Op zoek naar het goede in elke mens. Mild en zorgzaam.

Allereerst voor haar man, dochters en schoonzons en de kleinkinderen. Daarnaast had ze aandacht voor ieder die bij haar aanklopte.

Tot op het laatst bleef ze begaan met het wel en wee van haar omgeving. Dankbaar voor elk gebaar van liefdevolle zorg.

Ondanks de onzekerheid rond haar ziekte, bleef ze als een krachtige persoonlijkheid overeind; steunend op een rotsvast geloof.

Veel kracht vond zij in het volgende gebed, dat ook ons wellicht kan steunen, nu we verder moeten zonder haar.

„Ik vraag U niet mij te beschermen in gevaar;

maar wel: laat me niet bang zijn.

Ik bid U niet om troost als droefheid mij bedrukt;

help mij er overheen te komen.

Ik bid U niet: kom mij toch redden;
ik bid om kracht dat ik mag overwinnen.
U hoeft ook niet mijn lasten te verlichten;
maak mij zo sterk dat ik mijn last kan dragen.
Laat mijn kracht niet breken als ik geen raad meer weet;
geef mij moed als ik verlies of tegenslagen krijg.
In goede dagen zal ik U gedenken;
dan hoop ik in een nacht vol nood niet aan U te twijfelen”.

Dat zij ruste in vrede.

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

F. D. J. Borghuis
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo ov, oktober 1991