

In dankbare herinnering aan

•  
**Gerda Holterman-Sein**

Echtgenote van Gerrit Holterman

Op 9 september 1931 zag Gerda het levenslicht in Deuringen. Met een warm hart dacht ze altijd terug aan de plek waar ze opgroeide. Het liedje van Vader Abraham "Bedankt lieve ouders" had mede daardoor een speciale betekenis voor haar.

Ze mocht 49 jaar lief en leed delen met haar man Gerrit. Samen kregen ze 4 gezonde kinderen, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Veel verdriet heeft ze gehad van het verlies van haar zoon Henk. Hij liet een grote lege plek achter in het gezin. Ieder op hun eigen manier hebben pa en ma hiermee leren leven. Hun geloof heeft hen beiden veel houvast gegeven.

Met volle teugen hebben ze genoten van de mooie dingen die op hun pad kwamen.

Vakanties kenden ze vroeger niet, maar in de loop der jaren hebben ze toch nog wat schade ingehaald. Samen hebben ze mooie reizen gemaakt naar o.a. Oostenrijk. Maar ook de Veluwe kennen ze als hun broekzak. Fietsend hebben pa en ma heel wat kilometers afgelegd.

Vroeger wilde ze met pa meewerken om een bijdrage te leveren aan de toekomst van het gezin. En dat heeft ze jaren gedaan.

Naast haar baan en haar gezin hielp ze met veel liefde ook haar ouders; zowel in de huishoudelijke als in de verzorgende sfeer.

De laatste jaren kon Gerda echter niet meer zo goed uit de voeten. Na een zorgzaam en hardwerkend leven moest ze de lichamelijke gevolgen ondervinden.

Dat we haar 70<sup>ste</sup> verjaardag en het doopfeest van Julia, haar eerste achterkleinkind, nog samen mochten vieren hadden we niet kunnen denken. Helaas bleek het doopfeest ook haar laatste feest te zijn. In de nacht van maandag op dinsdag voelde ze zich niet lekker. De periode van afscheid nemen begon. Met z'n allen hebben we dit op een intense manier beleefd. We zijn er trots op dat we haar hebben mogen begeleiden en we zijn dankbaar dat ons deze bijzondere tijd is gegeven.

Vrijdag 30 november 2001 moesten we afscheid van Gerda nemen. Door de niet aflatende zorg en liefde van ma voor pa en haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, laat ze een gezin achter dat door dik en dun voor elkaar klaarstaat.

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u oprecht dank.

Gerrit Holterman  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind