



Liefde is ...

*Vriendschap is mooi, vriendschap is fijn,
Maar zal echte vriendschap ook echte liefde zijn?*

*Liefde is meer, teder en zacht,
Liefde is hetgeen waar éénieder naar smacht.*

*Warmte, tederheid, een veilig gevoel,
Dat is wat ik met echte liefde bedoel.*

*Wederzijds respect, er altijd voor elkaar zijn,
Deze dingen maakt de liefde zo fijn.*

*Goede vriendschap, in voor en tegenspoed,
Dat maakt je stemming vaak weer goed.*

*Maar liefde is meer, teder en zacht,
Liefde is vriendschap met veel meer innerlijke kracht.*

*Liefde en vriendschap zijn dicht bij elkaar gelegen,
Maar liefde is vriendschap die je naar het hart is
gestegen!!*

Dierbare herinneringen.

Henk Senger

* 14-10-1948

† 1-11-2003

Henk werd geboren op 't Oosterveld in Deurningen. Hij groeide op in een groot gezin midden in de natuur. Na een mooie jeugd te hebben gehad, leerde hij zijn vrouw Wilma kennen. Zij trouwden en Björn en Anouk werden geboren. Dit gezin was hem alles. Henk had zijn werk bij AKZO als operator. Bij Golbach heeft hij vele jaren gekelnerd, waarbij zijn grapjes beroemd waren. Samen met Wilma heeft hij vele fietsroutes uitgestippeld. In Zwitserland in de natuur zijn dat was zijn passie. Duidelijk was dit in zijn tuin terug te vinden. Een andere grote hobby waren zijn vogels en vissen. De laatste vijf maanden waren moeilijke maanden. Op Allerheiligen is hij van ons heen gegaan. Het gemis zal voor zijn gezin en familie heel groot zijn.

Onze dank gaat uit naar eenieder die Henk en ons de afgelopen maanden heeft gesteund of begeleid.

Wilma Senger-Kienhuis
Björn en Jolande
Anouk en Gerwin