



Met dankbaarheid blijven we gedenken  
Johanna Geziena Hampsink-Senger

sinds 25 november 1986  
weduwe van Hendrikus Hampsink

Ze werd geboren op 12 juni 1909 in Volthe. In haar lange ziekteperiode mocht ze tijdig en bewust het sacrament van de ziekenzalving ontvangen, in haar eigen woning in de Lutte. Daar overleed ze op 17 juni 1991. Vanuit de Mariakerk hebben we haar begeleid naar haar rustplaats op het kerkhof te Oldenzaal op 20 juni, op de verjaardag van haar man.

Ze heeft in haar leven hard gewerkt en veel meegemaakt. Zo van de lagere school werd ze tewerk gesteld in enkele gezinnen. In 1937 trouwde ze in bij de familie Hampsink aan de Veendijk, waar ze haar aandeel verzorgde in huis en op het land; daar schonk ze het leven aan 7 kinderen, van wie ze er een, haar zoon Hennie, na een korte ziekteperiode moest afstaan. Jarenlang heeft ze voor anderen gezorgd met veel inzet, met name ook voor opoe, die 93 jaar is geworden. Toen haar kinderen uit huis waren, kreeg ze thuis nog een belangrijke taak. Ze had een sterke wil; ze was gehard door het leven, maar ook mild door haar levenservaring.

In grote zorgzaamheid aan velen gebonden, moest ze de laatste jaren zelf verzorgd worden. Ze had er enorm veel moeite mee, dat ze dat aan anderen moest overlaten; toch was ze nog lang creatief. Ze genoot van de natuur, van de vogels en er werd met haar veel afgewandeld. Ze was dankbaar en blij, als haar kinderen en kleinkinderen bij haar waren, want ze had graag mensen om zich heen; ze vond het verschrikkelijk om alleen te zijn, dat gevoel was nog sterker geworden na de dood van haar man.

Ze leefde vanuit een sterk geloof en een hartelijke band met haar parochie. Veel steun vond ze in de H. Communie op de eerste vrijdag van elke maand, in het jaarlijks ziekentriduum, in haar grote toewijding aan Maria; ze ging graag naar Lourdes. De laatste tijd hoefde het voor haar niet meer; ze zei: -'k heb de proem'n op-; ze wou thuis sterven. In geloof heeft ze de ogen gesloten om het nieuwe leven te mogen zien in Gods Vaderhuis.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma willen we u oprecht bedanken.

Kinderen en kleinkinderen